

שירון אופטימי



יש בי אהבה

ביצוע: אריק איינשטיין
מילים ולחן: ארקדי דוכין

בין האפל לנסתר
בעולמנו המר
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה

בין האתמול לעתיד
בין האוצר לתחתית
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה

בין הבלבול לאסון
תדעו שיש פתרון
קוראים לזה אהבה

בין הזיוף לאמת
בין כל מה שחי למת
ישנה אהבה

יש בי אהבה
והיא תתעורר ותיגע
יש בי אהבה
והיא תנצח

בין השפיות לשינה
בין הילדות לזקנה
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה

בין האתמול לעתיד...

שיר תקווה

ביצוע: אביב גפן
מילים ולחן: אביב גפן

בואו נצעד לחלום
בלי גזע ולאום
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה

נקבור את הרובים
ולא את הילדים
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה

נכבוש את השלום
ולא את השטחים
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה

לחופש הנצחי
לילדים שלי
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה...

תן לי

ביצוע: יגאל בשן
מילים: יורם טהרלב
לחן: גידי קורן ויגאל בשן

מה שהיה תשכח מזה
מה שיהיה לא משנה
מה שאבקש בעולם כזה -
תן לי את היום הזה!

תן לי שמש על הבוקר
ויונה מעל הגג
תן לי תכלת ברקיע
תן לי יום אחד של חג.

מה שהיה ...

תן לי אהבה חולפת
תן לי אהבת עולם
תן לי יד שמלטפת
רק אותי מבין כולם.

מה שהיה ...

מכתב לאחי

ביצוע: קובי אפללו
מלים ולחן: עילאי בוטנר

אל תפחד תשאף לדעת
אל תדאג עוד תקיים
מי שבידו לגעת
יש שבליבו עוד לנחם
אל תפחד ימים יבואו
ועונות שנה תחלוף
אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף

אל תפחד ממציאות נוסכת
ואנשים קרים
כל אחד סוחר בבטן
ומעט שעליהם רואים
כמה כח יש ברגע
והנצח אין לו סוף
בכל דמעה שעוד תרד
יגיע צחוק

וזה הרגע
הנה באה השעה
מה תביא איתה הרוח
מה ימיס את הדממה
ויש סיבות לכל דבר
יש חלום שלא נגמר
בסוף הדרך עוד תהיה מאושר

וקדימה אל האופק
אל השמש הטובה
זה רחוק אבל תגיע
קצת עייף וקצת צמא לאהבה
שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל
ואז תנחם תרדם בצל

וזה הרגע
הנה באה השעה
מה תביא איתה הרוח
מה ימיס את הדממה
ויש סיבות לכל דבר
יש חלום שלא נגמר
בסוף הדרך עוד תהיה מאושר



מחכה

ביצוע: ריטה
מלים: ריטה לחן: עידן רייכל

יום אחד זה יקרה
בלי שנרגיש, משהו ישתנה
משהו יגע בנו, משהו ירגע בנו
ולא יהיה ממה לחשוש .

וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד
זה יבוא בטוח בעצמו
כאילו היה שם תמיד
וחיכה שנבחין בו

וזה יבוא, אתה תראה
הידיים הקפוצות יתארכו
והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל
זה יבוא, כמו שהטבע רגיל
להיות שלם עם עצמו .

יום אחד זה יקרה
בלי שנרגיש, משהו ישתנה
משהו יגע בנו, משהו ירגע בנו
ולא יהיה ממה לחשוש

וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד
זה יבוא בטוח בעצמו
כאילו היה שם תמיד
וחיכה שנבחין בו
אתה תראה ...

וזה יבוא,
וזה יבוא, אתה הרי יודע
לא הכל יטלטל אותנו
לא הכל יכה
ומה שייפתח לנו
מחכה....

חגית קליש – ערבי זמר ומסיבת שירה בציבור לכל אירוע!

נייד: 050-2351736 אתר: www.hagit.co.il



יום יבוא

ביצוע: רותי נבון
מילים: דן אלמגור
לחן: בני נגרי

יום יבוא, יום יבוא
במהרה, בקרוב הוא יבוא
זאת ידע כל אדם
בעמקי לבבו
יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא !

יום יבוא, יום יבוא
הוא קרב והולך בנתיבו
לא יושפל שום אדם
על גזעו וצבעו
יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא .

הוא יבוא, זה היום
כך אראינו ואין זה חלום
אם נמות כמשה על פסגת הר נבו
זאת נדע, הוא כבר בא ,
הוא כבר בא, הוא כבר בא

יום יבוא במהרה
פעמון החרות דרוך יקרא
ושחורים ולבנים יתכנסו מסביבו
יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא .

יום יבוא, יום של אור
יום של חג לאדם השחור .
יחיך אז האל ממרומי מושבו .
יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא !

הוא קרב, זה היום
ועם בוקר נקום ופתאום
גם אנחנו פתאום בני אדם ככולם
אז נדע, הוא כבר בא ,
הוא כבר בא, הוא יבוא!

כבר אחרי חצות

ביצוע: אילנית
מילים: עמוס אטינגר
לחן: נורית הירש

כבר אחרי חצות ,
עוד לא כיבו את הירח .
כי לפני כיבוי אורות
אורות של כוכבים ,
נותנים עוד רגע קט לאוהבים .

מחר יהיה זה יום חדש
ומה אפשר מיום חדש כבר לצפות ?
אז תן לנו עוד רגע ,
רק עוד רגע
אף על פי שכבר אחרי חצות .

כבר אחרי חצות ...

כבר אחרי חצות ,
עוד לא הדליקו את הבוקר .
כי לפני שמנקים
את האתמול מן הרחובות
נותנים עוד רגע קט לאהבות .

מחר יהיה זה יום חדש ...

כבר אחרי חצות ,
עוד לא הדליקו את השמש .
כי לפני שמחלקים
את העיתון והחלב
נותנים לנו עוד רגע שנהב .

מחר יהיה זה יום חדש ...

חגית קליש – ערבי זמר ומסיבת שירה בציבור לכל אירוע !

נייד: 050-2351736 אתר: www.hagit.co.il

עוד סיפור אחד של אהבה

ביצוע: שימי תבורי
מילים ולחן: עוזי חיטמן

עוד סיפור אחד של אהבה
לפני שסוגרים את האורות
עוד סיפור אחד של אהבה
שיוצאת מבין השורות
עוד לחישה אחת קטנה
לפני שהולכים אל הבתים
זכרונות מן הפגישה הראשונה
כשהצטלבו המבטים

פעם את בוכה, ופעם את צוחקת
מזילה דמעה, כי זה הזמן ללכת
לכל האהבות יש סוף להתחלה
נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה

עוד סיפור אחד של אשליה
שלא ידענו אם היא תגמר
אוספים בלב את כל מה שהיה
פעם רע ופעם טוב יותר
עוד נשיקה אחת קטנה
לפני שמכבים את האש
מין הרגשה כזאת, משונה
שזה הסוף, אבל עוד ניפגש

כי פעם את בוכה...

גוונים

ביצוע: הגבעטרון
מילים: חיים קינן
לחן: יגאל גורדון

את שירנו כתבנו על פתק כחול,
אך איש לא שאל בשל מה.
ואת שאר השירים שמצאנו בחול -
רשמנו בדיו אדומה.
ובין כל השירים שחיפשנו לשווא,
גילינו אחד בלבן,
ואותו, שמאז נעלם ולא שב,
אהבנו בין אלף גוון.

לעיתים כשבא שוב החורף ללב,
עוברים על פנינו שירים -
ירוקים, ירוקים כמו שדה מלבלב
בבוקר לאור הם חוזרים.
לעולם לא נדע את צבעם השונה
של כל השירים בעולם,
כי הערב שבא ואלינו פונה,



אח היא מילת מפתח

ביצוע: אריק איינשטיין
מילים: אהוד מנור
לחן: יהודה פוליקר

כשנתתי לך שעה
לי נתת את חייך.
כשנתתי לך דמעה
את נתת לי חיוך.
ושכחתי את ימי
לפניך, לפני.

אח, איך קולי נאנח,
אח, איזה קסם בינינו מונח.
אח, כמה טוב לי ורך,
חדר סגור שוב נפתח.

כשנגעתי בכתפך
את קרבת את שפתיך
והרעד בגופך
התגבר בתוכי.
ועצמתי את עיני
בידיך, בידי.

אח, איך קולי נאנח,
אח, איזה קסם בינינו מונח.
אח, כמה טוב לי ורך,
חדר סגור שוב נפתח.

לתאר מה שבי צומח
אין מילה בתנ"ך.
אח היא מילה, כן מילת מפתח
כשאני איתך.

את יודעת שאני
זה גם את, זה גם שנינו,
זה בינך וזה ביני,
כל השאר לא חשוב.
והלב היה נרגש
ונולדנו מחדש.

אח, איך קולי נאנח,
אח, איזה קסם בינינו מונח.
אח, כמה טוב לי ורך,
חדר סגור שוב נפתח.

לתאר מה שבי צומח
אין מילה בתנ"ך.
אח היא מילה, כן מילת מפתח
כשאני איתך.

חגית קליש – ערבי זמר ומסיבת שירה בציבור לכל אירוע!

נייד: 050-2351736 אתר: www.hagit.co.il

ילדים של החיים

ביצוע: אריק איינשטיין
מילים ולחן: שלום חנוך

עני פקוחות מבלי לראות את השמיים
מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ
מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם
מבלי לראות את הדברים כמו שהם .

ילדים קטנים, ילדים גדולים ,
ילדים טובים וילדים רעים
את יודעת אמא ,
כולנו ילדים של החיים .

אני נושם, אני חבוק בזרועותייך
אני רואה בך בית חם ומשפחה
ואור בהיר בחלונות שאת פותחת
אני חופשי, אך אין לי מנוחה .

ילדים קטנים, ילדים גדולים ,
ילדים טובים וילדים רעים
את יודעת אמא ,
כולנו ילדים של החיים .

והרופא כבר מדבר על סוף הדרך
אבל אני יכול לשים לפחד קץ
עני פקוחות בשביל לראות את השמיים
בשביל לראות כחול של ים, ירוק של עץ .

ילדים קטנים, ילדים גדולים ,
ילדים טובים וילדים רעים
את יודעת אמא ,
כולנו ילדים של החיים .



יהיה טוב

ביצוע: דייוויד ברזה
מילים: יהונתן גפן
לחן: דייוויד ברזה

אני מביט מהחלון
וזה עושה לי די עצוב ,
האביב חלף עבר לו
מי יודע אם ישוב
הליצן נהיה למלך
הנביא נהיה ליצן
ושכחתי את הדרך
אבל אני עוד כאן

ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר

ילדים לובשים כנפיים
ועפים אל הצבא
ואחרי שנתיים
הם חוזרים ללא תשובה
אנשים חיים במתח
מחפשים סיבה לנשום
ובין שנאה לרצח
מדברים על השלום

ויהיה טוב ...

שם למעלה בשמיים
עננים לומדים לעוף
ואני מביט למעלה
ורואה מטוס חטוף
ממשלה של גנרלים
מחלקת את הנוף
לשלחם ולשלנו
ולא רואים ת'סוף

הנה בא נשיא מצרים
איך שמחתי לקראתו
פירמידות בעיניים
ושלום במקטרתו
ואמרנו בוא נשלימה
ונחיה כמו אחים
ואז הוא אמר קדימה ,
רק תצאו מהשטחים .

ויהיה טוב ...

אני מביט מהחלון אולי יגיע יום חדש.

חגית קליש – ערבי זמר ומסיבת שירה בציבור לכל אירוע !

נייד: 050-2351736 אתר: www.hagit.co.il



בגלגול הזה

ביצוע: שלום חנוך
מילים ולחן: שלום חנוך

שתהיה תמיד שמח
שלעולם לא תפסיק לשיר
שתמיד תמשיך לגדול
ושתמיד תישאר צעיר
שתמיד תלך קדימה
ושלא תאבד תקווה
שתדע שלום וטוב
ושתמצא את האהבה .

שתשכיל לחיות ביחד
ולהישאר חופשי
ושתוכל למצוא תועלת
גם במצבים קשים
שתמיד תישאר צנוע
ושתמיד תהיה בריא
ושתצליח שחיך
לא יהיו לריק .

שיהיה לך טוב
שתספיק לאהוב
הו בגלגול הזה
הגלגול הזה .

כי זה לגמרי לא קל
להיות פה בכלל
ועוד, עוד ועוד
בגלגול הזה .

שתהיה אל אחרים
כמו שאתה אל עצמך
שתתברך במה שיש
ושתשמח בחלקך
שתמצא את דרכך
בכל דרך שתלך
ושתדע להישרד
מול הגורל המתהפך .

שיהיה לך טוב
שתספיק לאהוב
הו בגלגול הזה
בגלגול הזה .

זה לגמרי לא קל
להיות פה בכלל
ועוד, עוד ועוד
בגלגול הזה .

שיהיה לך טוב , ושתספיק לאהוב
הו בגלגול הזה, בגלגול הזה .

רק היום

ביצוע: אורי רווח, שיקו חייק
מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר רוזנבלום

בואו ימים טובים
שהשמש במ זורחת
והעיר כולה פורחת כמו השיר
בואו ימים טובים
לא איכפת לך הפסולת
והדיזל והסולר באויר

ואז אתה פתאום עשיר
כמו הבעל הבית של העיר
ואז אתה פשוט יכול את הכל
ואלה הם ימים טובים
שהלבבות מתרחבים
ובני האדם אז נפתחים
כמו פרחים

בואו ימים טובים
והעיר כמו בתחפושת
ואתה מביא לה בושם של פרחים
בואו ימים טובים
ואפשר אז באופנוע
ברחובות ריקים לנסוע כמו מלכים

ואז אתה פתאום עשיר
כמו הבעל הבית של העיר
ואז אתה פשוט יכול את הכל
ואלה הם ימים טובים
שהלבבות מתרחבים
ובני האדם אז נפתחים
כמו פרחים

...